

HISTORISCHE WANDELING

Krimpen aan den IJssel



LANSINGH-ZUID EN/OF VOLKSTUINCOMPLEX

Deze wandeling bestaat uit 3 korte wandelingen van ca. 2 kilometer. Hij is hier omschreven als één samengevoegde van 6 kilometer. U kunt hem dus op allerlei manieren lopen.

Parkeer bij het Sportcomplex aan de Krimpenerbosweg (A) of bij de Rehobothkerk (D). Ook met rolstoel of kinderwagen is deze route goed te doen.



Let op: een deel gaat over fiets-/wandelpaden. Zeker op die paden is het belangrijk links te lopen!

START A: Ga rechts richting tennispark Krimpenerbosweg en Tennispad over. Na de bocht naar links komt u bij een T-kruising. Daar rechts (Waterliniepad III). Bij het eerste matig verharde (grint-) pad rechts. (bij slechte staat van het pad, met name drassig, kunt u ook rechtdoor blijven lopen en blijft u op het Waterleidingpad dat achtereenvolgens over gaat in IV, III, II en I. Op de T-kruising links. Bij het bruggetje aan uw rechterhand (C) gaan we links. Tenzij u de verkorte route wilt, dan gaat u rechts en vervolgt u de omschrijving bij C.

Het natuurgebied hier benadert enigszins de situatie zoals die tot omstreeks de 11e eeuw was. Toen begon men met inpolderen en veranderde de Krimpenerwaard in een akkerbouw- en later grotendeels veeteeltgebied. Doorsneden met sloten en weteringen die de waterstand op het gewenste peil hielden.

We gaan bij de kruising rechts het Waterleidingpad II op. Na een bocht heet dezelfde weg nu Waterleidingpad I. Na een S-bocht gaan we rechts het bruggetje over naar de Othello. De eerste mogelijkheid rechts gaan we het bruggetje over de Belcantodreef in.

Lansingh-Zuid is een gebied dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de polder Krimpen aan de Lek. Met een wet van 5 juli 1984 werd de herindeling van de Krimpenerwaard officieel. Krimpen kreeg toen stukjes die van Krimpen aan de Lek waren. Onder andere dus wat we nu Lansingh-Zuid



HISTORISCHE WANDELING

Krimpen aan den IJssel

noemen. Het was geheel weidegebied, dus er moest heel wat gebeuren voordat er een woonwijk en een recreatiegebied op kon ontstaan.

De Belcantodreef maakt een bocht naar links en daarna gaan we naar rechts over weer een bruggetje. Hier gaan we linksaf het trottoir van de Vestingwal op. Het trottoir maakt een bocht naar rechts bij een speeltuintje. Ook daarna gaan we weer een bruggetje over en komen we op het houten wegdek van Fort Asperen. We nemen de wat lager gelegen bocht naar links en gaan over het bruggetje links (Hofje van Pauw; C). Tegenover de Rehobothkerk (D) gaan we naar rechts het Hofje van Noblet in. Via het derde bruggetje links gaan we over de Buitenhof tot Landgoed Eikenrode. Die gaan we rechts in en volgen de weg naar links. We komen nu bij de doorgaande weg door Lansingh-Zuid, de Ouverturelaan. U gaat daar scherp rechts het houten bruggetje over de kade (Lansing) op.

Deze kade heet Lansing en is al heel oud. Het is één van de laatste stukjes die zijn overgebleven. Vroeger liep deze kade met enkele bochten langs de grens tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek, tot café/restaurant De Breeka. Ook daar is nog een stukje te zien. Het woord "Lansing" is een verbastering van "Landscheiding". En dat klopt, want het was de afscheiding van 2 polders.



Alternatief: Het pad is hier hobbelig en na regen nogal drassig, dus ook bij goed weer eigenlijk ongeschikt voor rolstoelen. Gaat u liever niet via de Lansing, volgt u dan het voetpad op de Ouverturelaan. Ga over de voetpaden tussen de Vijverflat en Parkflat door, voor de 2 hoge flats (Hoge Vijver) langs en rechts op het verharde pad tot ons startpunt A.

Wij gaan aan het einde van de Lansing linksaf en direct weer links via het Tennispad met de bocht mee tot ons punt A.

U hebt tijdens de wandeling mooie waterpartijen gezien. Mooi voor mensen en

dieren inderdaad. Maar ook nodig, want een woonwijk heeft grotendeels een harde vloer, die nauwelijks water, opneemt. Er zijn dus singels en plassen nodig voor de waterberging.

U ziet dat, in mindere mate, ook in de rest van Krimpen.



HISTORISCHE WANDELING

Krimpen aan den IJssel

Een leuk extraatje: Heeft u er nog niet genoeg van, dan volgt u de route nu verder door rechtsaf langs de Krimpenerbosweg te lopen. Door de bocht naar links passeert u rechts de tunnel naar de surfplas. Wij gaan door totdat we links het Volkstuin-tjespad zien. U durft misschien niet zo, maar u mag het weggetje volgen en na het passeren van het hek het volkstuin-complex overlopen en bekijken.

Op dit tuincomplex werden de eerste tuinen in april 1974 in gebruik genomen. Volkstuinvereniging De Amateur heeft zeer enthousiaste leden; dat ziet u wel aan hoe alles er bij ligt. Naast de eigen tuin en opstallen heeft elk lid de plicht om een aantal uren voor de gemeenschap te werken. Voor dit complex had men een kleiner, maar soortgelijk complex aan de Stad en Landschap. Maar daar werd woning- en winkelbouw gepland, dus moesten ze verdwijnen. Daarvoor tuinde men aan de Rotterdamseweg, dus waar nu de oprit van de Algerabrug ligt. Ook hier moesten ze dus verdwijnen, toen men in 1953 begon met de bouw van weg en brug.

Aan het eind gaat u door het hek linksaf en volgt u de weg tot alweer een bruggetje. Daar gaat u links de Populierenlaan op en volgt ook hier de bocht. Aan het eind gaat u linksaf de Vijverlaan op en vervolgens links het pad op tot aan ons startpunt A.

De Historische Kring Krimpen spant zich in om zoveel mogelijk van de geschiedenis van Krimpen te bewaren, zodat ook de toekomstige generaties kunnen profiteren. Bent u geïnteresseerd kijk dan op www.historischekringkrimpen.nl

